

Fred



Denne er Dagen, på hvilken Guds højeste gunstbevisninger er strømmet ud over menneskene – Dagen, på hvilken Hans største nåde er indgydt alt skabt. Det påhviler alle folkeslag i verden at bilægge deres stridigheder og dvæle i fuldstændig enighed og fred under Hans beskyttelses Træ. Det påhviler dem at klynge sig til alt, hvad der på denne dag vil bidrage til at højne deres stæde og fremme deres interesser. Lykkelige er de, som af den Al-herlige Pen blev bevæget til ihukommelse, og velsignede er de mennesker, hvis navne Vi i kraft af Vor uranselige bestemmelser har foretrukket at dølgge. I må bønfalde den ene sande Gud om at tilstå alle mennesker den nåde, at de må få hjælp til at opfylde det, som kan godtages i Vore øjne. Snart vil den nuværende verdensorden blive rullet sammen og en ny spredt ud i dens sted. Sandelig! Din Herre taler sandheden og er den, som har viden om de usynlige ting.

Bahá'ulláhs Proklamation s. 116



O jordens konger! Vi ser jer forøge jeres udgifter hvert år og lægge disse byrder på jeres undersåtter. Dette er i sandhed groft og helt uretfærdigt. Frygt sukkene og tårerne fra denne Forurettede og læg ikke svære byrder på jeres folk. I må ikke udplyndre dem for at rejse slotte til jer selv, nej, vælg hellere for dem det, som I vælger for jer selv. Således blotlægger Vi for øjnene af jer det, der vil gavne jer, om I kunne forstå det. Jeres folk er jeres skatte. Pas på at jeres ledelse ikke gør vold på Guds befalinger, og at I ikke overgiver jeres myndlinge i hænderne på røveren. Gennem dem hersker I, ved deres midler består I, ved deres hjælp sejrer I. Alligevel, med hvilken foragt ser I ikke på dem! Hvor besynderligt, hvor mærkeligt!

Nu da I har afslået den Største Fred, hold jer da fast til denne den Mindre Fred, at I måske til en vis grad kan forbedre jeres egen og jeres undersåtters stilling.

O jordens herskere! Forlig jer med hinanden, således at I ikke behøver flere væbnede styrker end dem, der skal til for at beskytte jeres territorier og lande. Vogt jer for at overse rådet fra den Al-Vidende, den Trofaste.

Vær forenede, o jordens konger, for derved vil splidens storme blive stilnet blandt jer, og jeres folk vil finde hvile, om I er af dem, der forstår. Skulle en af jer gribe til våben mod en anden, rejs jer da alle mod ham, for dette vil være intet andet end åbenbar retfærdighed.

Bahá'u'lláh Proklamation s. 11-12



»Nationerne må gøre fredssagen til genstand for almindelig rådslagning og ved alle midler, der står til deres rådighed, søge at etablere en Union af verdens nationer. De må slutte en bindende traktat og indgå en pagt, hvis bestemmelser skal være solide, ukrænelige og endelige. De må forkynde den for hele verden og sikre sig hele menneskehedens tilslutning til den. Dette altoverskyggende og ædle initiativ - den virkelige kilde til hele verdens fred og velvære - bør betragtes som helligt af alle, der har bolig på vor Jord. Alle menneskehedens kræfter må mobiliseres for at sikre stabiliteten og bestandigheden i denne Pagt, som er vigtigere end alt andet. I denne altomsluttende pagt bør hver eneste nations grænser og begrænsninger være klart fastsat, principperne for mellemfolkelige forbindelser fastslået utvetydigt og alle mellemfolkelige aftaler og forpligtelser bekræftet. På lignende måde bør omfanget af hvert enkelt lands rustninger være strengt begrænset, for hvis forberedelserne til krig og en eller anden nations styrker får lov til at øges, vil de vække andres mistanke. Det fundamentale princip i denne højtidelige pagt bør være så klart, at hvis en regering senere krænker en af dens bestemmelser, bør alle Jordens regeringer rejse sig for at tvinge den til total underkastelse, ja, den samlede menneskehed bør med alle de kræfter, den råder over, beslutte at ødelægge denne regering. Hvis dette mest fortrinlige lægemiddel af alle bliver anvendt på verdens syge legeme, vil dette ganske givet komme sig af sine sygdomstilstande og forblive evigt trygt og sikret.«

Det Universelle Retfærdighedens Hus, Løftet om Verdensfred



O min Herre! Du ved, at folket er indkredset af smerte og ulykker og omgivet af lidelser og bekymring. Alle prøvelser rammer mennesket, og enhver alvorlig hjemsøgelse angriber det som angrebet fra en slange. Der er intet ly eller tilflugt for det undtagen under vingen af Din beskyttelse, bevarelse, bevogtning og varetægt. O Du den Barmhjertige! O min Herre! Gør din beskærmelse til min rustning, Din bevarelse til mit skjold, ydmyghed foran Din enheds dør til min vogter og Din varetægt og Dit forsvar til min fæstning og min bolig. Bevar mig mod selvets og begærets indskydelser og beskyt mig mod enhver sygdom, prøvelse, vanskelighed og pine. I sandhed, Du er Beskytteren, Vogteren, Bevareren, Den Fyldestgørende, og sandelig, Du er Den Barmhjertige af de Barmhjertigste.

'Abdu'l-Bahá; Bahá'í Bønner s. 18



Vær venlige mod alle mennesker, elsk menneskeheden, betragt alle som jeres slægtninge og tjenere af den allerhøjeste Gud. Stræb dag og nat, at fjendskab og strid må forsvinde fra menneskenes hjerter, at alle religioner vil blive forsonede og nationerne elske hinanden, så der ikke bliver nogen racistiske, religiøse eller politiske fordomme tilbage, og menneskeheden ser Gud som begyndelsen og enden af al eksistens. Gud har skabt alle, og alle vender tilbage til Gud. Elsk derfor menneskene af hele dit hjerte og hele din sjæl.

'Abdu'l-Bahá, Promulgation of Universal Peace, s. 290-91



Hvis et lille antal mennesker samles i kærlighed, i absolut renhed og hellighed, med deres hjerter frigjorte fra verden, idet de oplever følelsen af Guds Rige og det guddommeliges stærke magnetiske kræfter, og enheden i deres lykkelige fællesskab, så vil den forsamling udøve sin indflydelse over hele jorden.

'Abdu'l-Bahá, Selections From the Writings of A.B, s. 81



I er frugterne på ét træ og bladene på én gren. Omgås med hinanden i den største kærlighed og harmoni, i venlighed og fællesskab. Han som er Sandhedens Dagstjerne er mit vidne! Så stærkt er enhedens lys at det kan oplyse hele jorden. Den ene sande Gud, han som kender alle ting, vidner selv om sandheden i disse ord.

Glimt fra Bahá'u'lláhs Skrifter, norsk udgave s. 215



“Som Østen og Vesten oplyses af én sol, således skal alle racer, nationer og religioner ses som Den Ene Guds tjenere. Hele verden er ét hjem, og alle folkeslag - om de blot vidste det - er badet i Guds nådes enhed. Gud skabte alle. Han giver næring til alle. Han vejleder og oplærer alle under skyggen af sin gavmildhed. Vi skal følge det eksempel Guds Selv giver os og fjerne alle skænderier og stridigheder.”

'Abdu'-Bahá i Unity, side 38, Bahá'í Publishing, 2002



O Du gode Herre! Du har skabt hele menneskeheden fra den samme stamme. Du har bestemt, at alle skal tilhøre den samme slægt. I Din hellige nærværelse er de alle Dine tjenere, og hele menneskeslægten er skærmet under Dit tabernakel; alle er samlet ved Din gavmildheds bord; alle er oplyst af Dit forsyns lys.

O Gud! Du er god mod alle, Du har sørget for alle, skærmer alle, skænker liv til alle. Du har udrustet alle med talenter og evner, og alle er nedsænket i Din barmhjertigheds hav.

O Du gode Herre! Foren alle. Lad religionerne forliges og gør nationerne til et, så de må betragte hinanden som en familie og hele jorden som ét hjem. Må de alle leve sammen i fuldendt harmoni.

O Gud! Løft menneskehedens enheds banner højt.

O Gud! Opret Den Store Fred.

Knyt Du hjerterne fast sammen, o Gud.

O Du gode Fader, Gud! Glæd vore hjerter med Din kærligheds duft. Gør vore øjne klare ved hjælp af lyset i Din ledelse. Fryd vore øren med Dit Ords musik og skærm os alle i Dit forsyns fæstning.

Du er Den Mægtige og Magtfulde, Du er Den Tilgivende, og Du er den der bærer over med menneskeslægtenes brist.